

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

[www.eindtijdbode.nl](http://www.eindtijdbode.nl)

# **‘Zien’ en ‘niet zien’**



***“Moge genade en vrede  
voor u vermeerderd  
worden door de kennis  
van God en van Jezus,  
onze Here.”***

2 Petrus 1:2, HSV

## **‘Zien’ in het Woord**

Honger naar Gods Woord is van onschatbare waarde. Het komt niet van onszelf, maar het is de Geest van God, de Geest der waarheid, Die deze honger in ons opwekt. Zeer zeker kan een mens wedergeboren worden, ook al weet hij/zij niet veel van de Bijbel, maar **niemand kan geestelijk opwassen en groeien, tenzij het Woord tot hem/haar kan spreken en zijn/haar dagelijks voedsel wordt.** Geestelijke groei kan alleen maar worden gevonden bij gelovigen die in afhankelijkheid van de Heilige Geest onderwezen worden in en uit de Schriften: *“Daardoor (= door Zijn Woord en Geest) heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur.”* (2 Petrus 1:4a, HSV)

Geestelijk rijper worden, groeien in genade, is iets heel anders dan het bereiken van een be-

paald niveau. Het wordt ook niet bereikt door uit alle macht te proberen een nog verwijderd doel te bereiken. Waarop komt het dan neer? **Het is 'zien' in het Woord van God; 'zien'** wat Gods gedachten zijn over een mens – christen of niet. Zodra wij door genade ontdekken wat wij in Christus waarlijk zijn, zal geestelijke groei mogelijk zijn. Al onze zwakke pogingen, hoe goed bedoeld ook, om te worden wat wij behoren te zijn, brengen ons geen stap verder op deze weg. Als wij daarin volharden, zullen wij tenslotte merken, dat wij geen vorderingen maken – er niet komen – hoe ernstig wij ook ons uiterste best doen. Pas als wij **'zien'** dat wij waarlijk dood (behoren te) zijn voor de zonde, zullen wij dagelijks aan de zonde afsterven. Dat betekent aan de andere kant dat, wanneer wij hebben mogen **'zien'** dat wij met Christus opgewekt zijn, wij ook zullen opstaan om dan in nieuwheid des levens te wandelen (zie Romeinen 6:4). Wanneer wij **'gezien'** hebben, dat wij in Hem een nieuwe schepping zijn, zullen wij ook gestadig kunnen groeien. Het komt dus in de praktijk niet neer op een verlangen, op een streven naar, maar op het HOREN en DOEN wat de Heilige Geest uit Gods Woord tot ons spreekt. Wij hebben ervoor te zorgen, dat het Woord ons geheel en al kan vullen (het is "geest en leven", heeft Jezus gezegd! – zie Jo-

hannes 6:63) en de Heilige Geest neemt al het andere voor Zijn rekening. Prijst God!!

## Toeëigening van het heil

Dit **'zien'** met onze ziele-ogen van wàt Christus voor ons verworven heeft, bereidt het pad tot de verwezenlijking (verwerkelijking) van al Gods beloften, van al Zijn heilsfeiten. Zij worden alsdan PRAKTISCHE WAARHEDEN, die worden ERVAREN door het **'zien'** en – nogmaals gezegd – niet door ernaar te verlangen, hoe vurig ook, of door het telkens weer te 'proberen'. *“Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest,...”*, zo staat het geschreven in Zacharia 4:6b (HSV). En de enige mogelijkheid van geestelijke groei (ofwel: het *“opwassen in Hem”* – zie Efeze 4:15, SV) ligt in het ontdekken van de onomstotelijke waarheid zoals God die ziet – de waarheid aangaande de Here Jezus en de waarheid omtrent onszelf in Christus Jezus. Amen.

## Uitwendig 'zien', doch innerlijk onbewogen en gehoorzaam blijven

*“Wie is er zo blind als Mijn Dienaar (SV: **Knecht**), doof zoals Mijn Bode die Ik zend? Wie is blind zoals de Volmaakte, blind zoals de Knecht van de HERE?”* (Jesaja 42:19, HSV). Deze woorden zijn ontegenzeggelijk gesproken van de Here Je-

zus, als de enige voorbeeldige Knecht, Die Zichzelf vernederde en gehoorzaam werd tot in de dood, door Zijn leven (vrijwillig) te geven aan het kruishout te Golgotha. Maar, en dit is net zo goed waar, deze woorden beschrijven ook allen die Hem gevolgd zijn naar het kruis te Golgotha (om hun leven daar ook – vrijwillig – te laten ‘kruisigen’; beeld van het af willen sterven aan de oude mens – AK) en zodoende vrede hebben gevonden door Zijn bloed en die ONVOORWAARDELIJK het kruis (waaraan hun oude, zondige natuur werd ‘genageld’ – AK) als het hunne hebben aanvaard. Dit zijn zij, die met Hem zijn verenigd als met de Verrezen en Levende Heer, en die nu in Zijn voetstappen zoeken te wandelen door de Heilige Geest, Die hen is gegeven... **die NIET zien op het uitwendige, op het uiterlijk voorkomen van de dingen rondom hen, noch oordelen naar wat ze met hun (natuurlijke) ogen zien, en die NIET afgaan op wat ze met hun (natuurlijke) oren horen.** Zó, en niet anders, bedoelt de profeet Jesaja het in hoofdstuk 11:3.

Leven in gemeenschap, in vereniging, met de opgestane Heiland betekent dat wij gewillig zijn om blind en doof te zijn voor alles, behalve voor God en Zijn Christus! Met uitwendige, natuurlijke ogen zien, maar innerlijk, inwendig, onbewogen blijven vanwege het hemels gezicht. Uitwendig

met de oren horend, maar doof voor alle stemmen vanwege de Stem van God in ons leven. Hoe moeten wij deze gezegende blindheid en doofheid behouden, die zo noodzakelijk zijn voor allen die getrouw willen blijven dienen overal waarheen de Geest hen zal leiden? Dezelfde profeet (Jesaja) geeft ons Gods voorwaarden te kennen...

## Wat moeten wij 'niet zien'?

“Hij... die zijn oor toestopt..., zijn ogen toesluit om het slechte NIET aan te zien –... uw ogen zullen de Koning zien...” (zie Jesaja 33:15c en 17a, sv). Wij, die onszelf Pinksterkinderen <sup>1</sup> noemen, moeten leren onze oren te stoppen en onze ogen te sluiten of te weerhouden, als wij dag aan dag willen leven als “ziende de Koning”, en als wij waardige uitdragers van Zijn koninklijke boodschap willen zijn. Amen.

### 1. **ZIE NIET naar iets dat God verboden heeft.**

*“En de vrouw (Eva) ZAG dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog,... en zij nam...” (Genesis 3:6,*

---

<sup>1</sup> Pinksterkinderen = Gelovigen die (meestal) in een Gemeente komen waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en de ervaring van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. (noot AK)

HSV). Onze ogen moeten nauwlettend BEWAARD WORDEN *“als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is”*, en onder het uitgestorte *“bloed van Jezus Christus”* (zie 1 Johannes 1:7). Over de allereerste blik moet, in de kracht van de Heilige Geest, de overwinning <sup>2</sup> worden behaald. **Niet één oogopslag** moet worden toegestaan als wij verzocht worden. Bekijk en lees zelfs géén boeken of andere lectuur, waarvan en waarover wij (qua inhoud) géén zekerheid hebben, en God zal ons bewaren als wij onze ogen daarvoor afsluiten!

2. **ZIE NIET op aardse moeilijkheden en zorgen.** Een klassiek voorbeeld is Saul; hij zei tot Samuël: *“Omdat ik ZAG dat het volk zich begon te verspreiden, bij mij vandaan, en omdat ú niet op de vastgestelde tijd kwam,... zei ik bij mijzelf: Nu zullen de Filistijnen op mij afkomen... en...”* (1 Samuël 13:11-12, HSV). Vooral op de hoogst belangrijke momenten in ons leven, is het fataal om naar de omstandigheden te zien. Als wij dat wel doen, wordt het ons onmogelijk om stil te zijn voor God en om te wachten op Gods tijd van verlossing.

---

<sup>2</sup> Zie onze studie [\*\*“De overwinnaars; over \(de macht van\) zonde en satan in de eindtijd”\*\*](#) van E. van den Worm. (noot AK)

Wees indachtig wat er staat geschreven in Mattheus 14:25 (HSV): *“in de vierde nachtwake (= pas toen de nacht al ver gevorderd was) kwam Jezus naar hen toe...”*. **Het is en blijft altijd Gods zaak, en Hij komt nimmer te laat!** Hoe donker het pad ook is, ‘WACHT’; ga in géén geval alvast voor Hem uit. Wees niet ongehoorzaam, zoals Saul. Sluit de ogen en vertrouw op Hem, Die nimmer faalt. Wij, zwakke mensen, zeggen zo vaak: ‘Alles goed en wel, maar de situatie eist, dat wij toch iets doen’. Neen! Woon in de stilte en wacht op klaarheid <sup>3</sup> – WACHT, totdat wij zeker zijn van de wil van God in ons leven, en... laat de Filistijnen aan Hem over. Hij alleen is een Held en een Overwinnaar! Denk aan Farao en zijn wagens en ruiters, die allen omkwamen in de Rode Zee, toen zij Gods volk achtervolgden.

3. **ZIE NIET op de dreigingen van de vijand.** Izebel zond eenmaal een bode tot Gods profeet Elia, om hem aan te zeggen: *“De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen (= als de profeten, die met het zwaard waren gedood – zie vers 1). Toen*

---

<sup>3</sup> Klarheid = Licht of glans, duidelijkheid, inzicht in problematiek. Hier: Door Zijn licht en inzicht verkrijgen wij duidelijkheid aangaande Zijn wil voor ons leven. (noot AK)



*hij dat ZAG, stond hij op en vluchtte voor zijn leven” (1 Koningen 19:2b-3a, HSV). Elia, die machtige profeet van God op de Karmel, vluchtend voor de onmiddellijke dreiging van... een vrouw! Hij ‘zag’ op de vijand, luisterde naar de vijand en vluchtte daardoor van zijn (door God gegeven) post. **Kijk niet** naar de brullende leeuw, want het hart en vlees zullen gewis en zeker bezwijken. Daarom, verberg u in God en blijf onversaagd staan in Hem, Die onze Sterkte is. Laten wij dan stil zijn en slechts zien op de verlossing van God. Halleluja! Amen.*

4. **ZIE OOK NIET naar de omstandigheden van een ander.** Er staat geschreven: *“want ik was jaloers (SV: afgunstig) ..., toen ik de vrede (SV: de voorspoed) van de goddelozen ZAG... totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette” (Psalm 73:3 en 17, HSV).* Hoe velen hebben Gods vreemde, onbegrijpelijke handelingen bekritiseerd,... dat er verdrukking tot Zijn kinderen komt en beproeving in de levens van de kinderen van deze wereld. Wat zei eenmaal koning David? Dat zijn voeten bijna uitgegleden waren omdat hij ZAG en door dat te doen “afgunst” (jaloezie) toeliet in zijn hart en leven. Pas nadat hij Gods heiligdom was binnengegaan, was hij in staat alle dingen te zien in het juiste licht, en toen zei

hij: *“Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde”* (Psalm 73:25, HSV). Laten wij daarom NOOIT zien naar tijdelijke en/of geestelijke omstandigheden van anderen, en laat geen enkele twijfel toe voor wat betreft de liefde van God, want *“wie de Here liefheeft, die tuchtigt of kastijdt Hij”* (zie Hebrëeën 12:6).

5. **ZIE NIET naar de hoge golven van een woeste levenszee.** *“Petrus klom uit het schip en liep op het water.... Maar toen hij op de sterke wind lette (de sterke wind ZAG), werd hij bevreesd, en... riep hij: Here, red mij!”* (Mattheüs 14:29-30, HSV). Weet u welke waardevolle geestelijke les wij hier leren? Dit wandelen op het water is een juist beeld van de “geloofswandel” in die gezegende blindheid. Het is dan ook alleen maar mogelijk zolang wij **niet zien** naar de verzoeking, maar acht blijven geven op het voor ons uitgestorte bloed van Jezus Christus en daaronder (gedekt) blijven, en **niet** om ons heen **zien** en zodoende toestaan dat vrees ons hart binnensluipt.

## Zien op Jezus

**“Zien op Jezus alleen.”** Hij zal ons blijven ondersteunen en wij zullen overwinnend voorwaarts kunnen gaan... wandelend op de woeste golven.

Wij zullen kunnen verdragen “als ziende de Onzienlijke” (zie Hebrëen 11:27).

*“Sla acht op mijn stem als ik roep, mijn Koning en mijn God, want tot U bid ik. ... Maar laat verblijd zijn allen die tot U de toevlucht nemen (SV: allen die op U betrouwen), laat hen voor eeuwig juichen omdat U hen beschut (SV: overdekt); laat in U van vreugde opspringen wie Uw Naam liefhebben.”*  
(Psalm 5:3 en 12)

***“Mijn ogen zijn voortdurend  
gericht op de HERE”***

Psalm 25:15a

CJH Theys  
Uit: Tempelbode, oktober 1981  
Enigszins bewerkt door A. Klein