

Eindtijdbode

**Jezus Christus en Dien gekruisigd**

<https://www.eindtijdbode.nl>

# **Jezus roept wie Hij wil**



**Gods beloften zijn voor de gehoorzamen;** ze zijn aan eisen verbonden. U denkt misschien dat u Zijn Woord rustig naast u neer kunt leggen, maar u kunt zoveel denken. Wat baat het u, dat u pleit op Zijn beloften en Hij blijft doof! Net zo doof als u voor Zijn Woord. **Het Christen-zijn eist en vraagt van u een hartgrondige bekering, een radicale omkeer.** Als u het Christen-zijn met andere dingen denkt te kunnen “mixen”, zult u straks tot uw eigen schade ondervinden dat u verkeerd gezocht en gegokt hebt! We lezen Markus 3 vers 13-15:

- *“En Hij (= Jezus) klom de berg op en riep bij Zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe. En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken, en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven.”<sup>1</sup>*

Hier lezen wij dan het geheim hoe tot Zijn eis te komen. Het geheim is: met Hem zijn, in Hem zijn en zich naar Hem voegen. Zij zouden dus met Hem moeten zijn om door Hem te worden gebruikt. Anders gaat het niet. Daarom zegt Jezus:

- *“Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want **zonder Mij kunt u niets doen.**” (Johannes 15:5)*

Laten wij, die dit lezen, dit dan ter harte nemen.

---

<sup>1</sup> Alle Bijbelteksten zijn **door mij** vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

## De bijzondere roeping

En ook dit:

- “En Hij (= Jezus) klom de berg op en **riep bij Zich wie Hij wilde...**” (Markus 3:13a)

3

Deze roeping is een andere dan die allen bereikt. De roeping tot allen is de roep om uit het duister te komen tot het licht. Dat is de algemene roeping van genade voor een ieder. Maar deze roeping in [Markus 3:13-19](#) is geen algemene roeping, maar geldt het individu en is om Zijn weg te gaan. Het is echter geen roeping van de mens. Het komt wel veel voor, dat een roeping van mensen komt. Dan zendt een kerk of een genootschap u uit; maar dit is van en uit de mens! De roeping om in Gods arbeidsveld te staan kan alleen van God uitgaan; het is Hem voorbehouden. Dit zijn de ware dienst-knechten van God. En daarom moeten wij één ding goed in onze oren knopen: **Als God roept, dan moet het ook zijn: wie Hij wil!**

Velen zijn vervuld met een heilig verlangen Hem te dienen; maar dit heilig verlangen is geen roeping! Als Hij WIL, dan zal Hij u roepen. En dan vraagt Hij eerst ook nog iets anders van u. Jezus heeft gezegd (in Johannes 14 vers 6):

- “...***Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.***  
*Niemand komt tot de Vader dan door Mij.*”

Daar begint uw Christelijk leven, alle Christelijk leven. Pas als wij tot Hem gekomen zijn, zal er ook een persoonlijker roeping komen, zoals met Abra-

ham het geval was. God riep niet zijn meegekomen familie, Hij riep Abraham (toen nog Abram geheten). Daarom maakte God scheiding... eerst met Terah, daarna met Lot, totdat Abraham alleen was. God roept geen familie, maar werkt persoonlijk, in het individuele leven, en dan hebben wij ook Zijn weg te gaan. Die weg waarop wij Hem bij iedere voetstap zullen ontmoeten. En dat niet alleen in de prettige dingen, Zijn weldadigheden; o neen, ook daar waar spot en smaad en erger uw deel worden, want de knecht is niet meerder dan de Meester.

U vindt een klassiek voorbeeld in Stefanus. Eens was hij een diaken, maar God riep hem tot evangelist en zijn prediking mishaaide de Joden. En hij ontmoette de Heer toen hij door hen werd gestenigd. Het zijn dus niet altijd de prettige ervaringen. Maar ook daar waar wij het 't zwaarst te verduren hebben en worden geconfronteerd met een gewisse dood, daar zullen wij gewaar worden dat Hij bij ons is en tot ons komt. Zo ook Stefanus. Onder die stenenregen riep hij uit, bij die ontmoeting met Hem:

- “...Zie, **ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.**” (Handelingen 7:56)

Wij ontmoeten de Here ook dikwijls als wij op huisbezoek zijn, daar waar wij niet graag komen. Want niet een ieder staat klaar om u te ontvangen; en dan wordt u ontvangen met een zuur gezicht. En

dan wilt u ook niet graag bij zo'n ziekbed staan, en zo zijn er nog meer onprettige dingen. Maar overal waar wij heengaan, op Zijn weg, daar is een ontmoeting!

## Blijven in de roeping

Maar als Hij wil en Hij roept u, dan gaat Zijn roepstem boven alles. Hij Die u roept, zal niet verzaken.

5 Wij zijn het die verzaken. Wat een roeping had Adam, toen hij gesteld werd in de hof van Eden. Zijn leven en omstandigheden waren glorieus. Alles wat hij nodig had, was daar in die hof van Eden. Anders had God nooit kunnen zeggen: *“Het was ZEER goed!”*:

- *“En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, **het was zeer goed.**”* (Genesis 1:31a)

Maar wat gebeurde er? God had Adam een gebod gegeven, maar dat gebod was niet om hem te binden. Velen hebben een verkeerd idee van God. Als God zegt: *“Zo zult gij de HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen”* (zie Deut. 6:5a, sv – en ook nog [Mattheüs 22:37](#), [Markus 12:30](#) en [Lukas 10:27](#)), dan is het niet om u te binden, maar om in u de dingen te kunnen volbrengen die Hij beloofd heeft en wil doen. Dat kan alleen als u doet wat Hij zegt. Hier zegt Hij tot Adam en zijn vrouw: *“U zult van deze boom niet eten, anders zult u sterven!”*:

- *“En de HEERE God gebod de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de*

boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u **niet** eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven." (Genesis 2:16-17)

Maar u leest dat de slang tot Eva naderde met zijn sluwheid (zie 2 Korinthe 11:3 <sup>2</sup>) en dat hij haar tot twijfel bracht met zijn woorden:

- *"Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?"* (Genesis 3:1b)

6 God had het gezegd en wij beginnen te frauderen daar waar wij het Woord van God beginnen te verdraaien en twijfel te zaaien. Daar kwam nog bij dat Eva iets toevoegde en dus iets zei wat niet waar was. Ze zei: "Ik mag er ook niet aankomen":

- *"En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan NIET eten en hem niet aanraken, anders sterft u."* (Genesis 3:2-3)

Maar **dit had God niet gezegd** (zie [Genesis 2:17](#)). Het is gevaarlijk om iets aan Gods Woord toe te doen of af te doen:

- *"Want ik getuig (sv: betuig) aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de*

---

<sup>2</sup> 2 Korinthe 11:3, "Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is."

woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van (sv: uit) het Boek des Levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.” (Openbaring 22:18-19)

Wie toch zou ons beter op ons levenspad kunnen bewaren dan God? Daarom zullen wij Hem eens rekenschap moeten geven, als wij afwijken van  
7 Zijn weg!!

## Doen zoals Hij het zegt

Jezus mint u zo, dat Hij u roept. Dan moeten wij het ook helemaal aan Hem overlaten: hoe, wanneer en waar. Er zijn zoveel ongelukkige mensen, omdat ze anders reageerden op Gods roepstem. Omdat ze anders hebben gedaan en uitgewerkt dan hun was opgedragen. Mozes had een eigen wil en had het “anders” kunnen doen dan God hem had gezegd. God had hem het voorbeeld getoond voor de tabernakel <sup>3</sup> en tot tweemaal toe gezegd: “Maak het naar het voorbeeld u getoond”:

- ***“En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp (sv: voorbeeld) van de tabernakel en een ontwerp (voorbeeld) van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken.” ...***

---

<sup>3</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie “[Christus in de Tabernakel](#)” en/of “[De Tabernakel van Israël](#)” (Gods profetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe). (noot AK)

*“Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp (naar hun voorbeeld), dat u op de berg getoond is.” (Exodus 25:8-9 + 40)*

8 Mozes heeft echter niet gezegd: “Ja, maar het is niet met de moderne tijd en ideeën in overeenstemming”. Deden ze vandaag de dag maar zoals Mozes! Omdat men juist niet doet wat God zegt, daarom hebt u nu jazz en seks in de gemeente / kerk, en wat nog meer. Want men laat de jongeren hun gang gaan, omdat die zogenaamd “eigentijds” zijn. Dus, wat God zegt is dan zeker niet “bij de tijd”?! De mensen hun gang laten gaan is NOOIT Gods Weg geweest. De Bijbel staat vol doorslaggevende voorbeelden dienaangaande. Als wij op een probleem een antwoord verlangen zoals wij dat opgelost willen hebben, dan krijgen we geen antwoord.

Ja, wij naderen God op Zijn wijze, als wij aan het eind van ons latijn gekomen zijn! Hoeveel jaren lopen velen met een ziekte. Totdat er geen hoop meer is. Het is genade als wij dan nog uitkomst mogen vinden bij Jezus, zoals bij die bloedvloeiende vrouw uit de Schrift! U moet niet denken, dat Jezus doet zoals u dat wil.

## Gehoorzaam Zijn roepstem

U leest in onze Schriftpassage dat Jezus riep **wie Hij wilde**. De roeping was niet van een mens, maar van Jezus. Op een zonnige dag liep Hij langs het meer van Galilea en Hij riep ze, de eerste discipelen, en zij gingen Hem achterna. Hij liep



door een straat... en passeerde het tolhuis en zei tot Levi: "Kom en [volg Mij!](#)" En terstond volgde Levi Hem, staat er geschreven.

U moet waarlijk weten dat u door God bent geroepen. Want dan kunt u zeggen wat Paulus heeft gezegd: "Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus":

9

- "Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?" (Romeinen 8:35)

Als u dan aan Zijn roepstem gehoor geeft en Hem volgt, dan ontvangt u ook **Zijn zegen**. U ontvangt die niet, als u door een mens geroepen of aange-steld bent!!

**Gehoorzaam Zijn roepstem!** Iemand werd eens opgebeld door een broeder en terwijl hij zo luis-terde naar diens klacht, bad hij: "Heer, geef mij licht om hem antwoord te geven". En hij zei toen tot die broeder: "Deze dingen zijn nodig om ons te beproeven, maar houd uw ogen op Jezus alleen gericht!" **Jezus alleen** is het antwoord op uw problemen, de oplossing van uw vraagstukken. In zo-veel levens is er geen zonneshijn, geen vreugde. Waarom? Omdat er bitterheid is in het hart. Als u die niet wil loslaten, dan zult u het afleggen. U zult moeten betalen. Kaïn wilde ook niet luisteren naar Gods stem; hij wilde niet toegeven; en hij werd een moordenaar (zie [Genesis 4:8](#)). Saul wilde zich

niet onderwerpen en het einde was, dat hij zelfmoord pleegde (zie [1 Samuël 31:4](#)).

Al die voorbeelden, zegt [1 Korinthe 10](#), zijn in dit Boek opgeschreven ons tot een waarschuwing.

Opdat wij niet tot dezelfde eigenwillige dingen zouden komen en onze eigen wegen gaan. Opdat wij daartoe geen lust zullen hebben, gelijk als zij!

10 *“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is”,* schrijft Paulus aan Timotheüs (in 2 Tim. 3:16, sv).

Ook het Oude Testament behoort tot Gods Woord. Zeg dus nooit: “Ja, maar broeder, dat staat in het Oude Testament”, want de Bijbel bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament. Jezus kwam om de Wet te vervullen, niet om te ontbinden.

## Aangesteld door God

Jezus riep ze dus en zij kwamen tot Hem “en Hij stelde 12 discipelen aan.”

- *“En Hij stelde er 12 aan om bij (sv: met) Hem te zijn, en om hen uit te zenden om te prediken.”*  
(Markus 3:14)

Dit woord “*stelde*” houdt in **al de kracht en macht die Hij bezit**. Die macht en kracht staan achter u, als u door Jezus geroepen bent. Wij lezen dat God Mozes stelde als een overste van Israël. Maar als Hij u daartoe stelt, dan moet u daartoe ook bekwam gemaakt worden.

Als God iemand heeft “GESTELD”, wees dan

voorzichtig. Wij weten wat degenen is overkomen die tegen Mozes en Aäron opstonden (lees [Numeri 16](#))! Het is Zijn getuigenis: “**Hij heeft gesteld!**” Gods autoriteit staat erachter.

11 Er was eens een moeder, die Jezus vroeg om een plaats voor haar zonen. Om in Zijn Koninkrijk te mogen aanzitten, de één aan Zijn linkerhand en de ander aan Zijn rechterhand (zie [Mattheüs 20:20-22](#)). Welke moeder zou dit niet voor haar zonen willen? Maar het geven van die plaatsen is aan God voorbehouden. En het is hun bereid, die **Hij** daartoe GESTELD heeft (zie [Mattheüs 20:23](#)).

## Met Jezus zijn

Jezus heeft dan 12 discipelen aangesteld “opdat zij met Hem zouden zijn”. Dus niet alleen als Hij ze nodig mocht hebben, maar om ALTIJD bij Hem te zijn. Zo roept Hij ons ook met de voorwaarde dat wij “**met Hem**” zullen zijn. Dat wil zeggen: dat wij bij Hem zijn en Hem volgen waar Hij ook is, tijd nemen (en maken) om naar Hem te luisteren. Het is goed als u Jezus alles vertelt, maar het is beter als u luistert naar wat Hij heeft te vertellen.

Zijn discipelen waren er niet alleen om te leren wat Hij leerde, maar waren altijd aanwezig. Zo zagen zij Zijn smart, waren getuigen van alles wat Hem overkwam en werd aangedaan. Zij hebben Hem vergezeld, waren Zijn metgezellen en deelgenoten in vreugde, in smart, in hoon en smaad. Hebreëen 13 vers 13 zegt:

- *“Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.”*

Wij moeten niet alleen deelgenoot zijn in vreugde, maar ook in alle andere dingen. U moet het zelf ervaren en ondervinden. Niet naar de mond van een ander spreken, uw broeder of uw lieve man. God wil u persoonlijk hiervoor bekwaam maken tot eer en verheerlijking van Zijn Naam; en dat is het geheim om door God te worden gebruikt.

12

Als Hij met de menigte was, als Hij op Zijn knieën lag, als ze naar Hem luisterden als Hij leerde, waar en onder welke omstandigheden ook, Zijn discipelen WAREN ERBIJ! Zij hadden er deel aan!! Daarom, laat het zo zijn dat u bidt: “Here, laat Uw Heilige Geest <sup>4</sup> mij leiden”. Dan zal de Geest ons ook leiden en indachtig maken, vertellen, wat Jezus heeft voorzegt:

- *“Maar wanneer Die komt, de Geest van de Waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want **Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken**, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want **Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.**” (Johannes 16:13-14)*

Dat wil de Heilige Geest dus doen. Als u althans een instrument wilt zijn in Zijn doorboorde handen.

---

<sup>4</sup> Zie eventueel onze GRATIS studie [“De natuurlijke mens en de Heilige Geest”](#). (noot AK)

Dan zullen wij ook het antwoord krijgen op alle vragen. U kunt Hem echter bedroeven, als u niet wilt luisteren en doen wat God zegt.

Vele predikers willen een grote opkomst, een grote menigte, als ze prediken. God kan u op die manier gebruiken, maar het is de vraag of Hij dat wil in uw en mijn leven. Er was iemand die meer met de Here was dan u en ik. Er was iets in haar hart, waardoor haar naam voor eeuwig staat geschreven in de annalen (= de [jaar]boeken) van de hemel! Maar ze heeft nooit gevraagd om op het podium te staan, om tot een grote menigte te spreken. In [Johannes 12:1-11](#) leest u van dat wat ze heeft gedaan, toen ze kwam in het huis van de rijke man.

## Gaan waar God wil

Hij is **“het Begin en het Einde, de Alfa en de Omega”**. Als u niet met Hem begint, dan komt u nooit bij de Vader terecht en het Huis met zijn vele woningen. Hij roept ook om uit te gaan en te prediken. Maar wij hebben allen een eigen plaats in Zijn plan. Niet een ieder is een prediker. Mozes was geen spreker bijvoorbeeld, maar zie hoe goed God hem kon gebruiken. Het gaat immers niet om ons, maar om Hem en om Zijn glorie. Aan Samuël zei God, toen Saul nog leefde: “Ga en zalf Mij de zoon van Isaï tot koning” (lees [1 Samuël 16:1-13](#)). En Samuël deed wat God zei. Gods Woord zegt ook:

- *“Raak (sv: Tast) Mijn gezalften niet aan, doe Mijn*

*profeten geen kwaad”* (Psalm 105:15)

David heeft daarnaar gehandeld. Hij heeft kansen gehad om zich voorgoed van Saul te ontdoen, maar hij heeft geen hand durven en willen uitsteken om Saul enig kwaad te doen, als “gezalft des Heren” was Saul hem heilig.

Dat wij dan onze les willen leren en niet daarheen gaan en daar zijn, waar wij zelf graag willen, maar daar waar God ons wil hebben. Soms moeten wij lang wachten, maar geven wij ons geen reken-schap van het “waarom”? In die wachtenstijd worden wij voorbereid en bekwaam gemaakt voor de taak die ons wacht. Opdat ons leven zal zijn “een getuigenis”. Zoals eens dat van Paulus, die tot dit getuigenis kwam:

- *“Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan **Jesus Christus, en Die gekruisigd**<sup>5</sup>.”* (1 Korinthe 2:2)

Paulus’ leven was een getuigenis, zodat dit niet alleen maar woorden waren voor hem. Hebt u er ooit bij stilgestaan dat Paulus altijd deed wat hem werd opgedragen? Hij ging Gods Weg, waar die hem ook bracht. En hij verkondigde Jezus van Nazareth, waar hij ook was. Zelfs in de gevangenis te Rome predikte hij, en zijn woord drong zelfs door tot in het keizerlijk paleis (zie Filippenzen 4:21-22

---

<sup>5</sup> *“En Dien gekruisigd”* = Die met Hem gekruisigd zijn, en dus afgestorven zijn aan hun oude, zondige natuur. (noot AK)

<sup>6</sup>). En al deze dingen zijn opgetekend, opdat ze ons tot nut zouden zijn, om te worden gebruikt tot Zijn eer. Daarom moet u blijven waar de Heer u heeft geplaatst, in plaats van te gaan waar het u lust. Ik heb gezien hoe God Zijn instrumenten heeft gebruikt. Tot in tabaksschuren, die werden gebruikt om het Woord te prediken. Ik heb ze zien genezen, kreupelen, melaatsen en wat voor zieken er nog meer waren. Waarlijk, er is geen andere Weg dan Degene Die heeft gezegd: “...**Ik ben de Weg...!**” (zie [Johannes 14:6](#)).

Bid tot God: “Houd mij trouw, al komen tranen, stormen, zeeën en wat al nog meer, opdat ik eenmaal Uw stem mag horen, op die grote dag: ‘Kom binnen, [u goede en getrouwe dienaar](#) en [beërf het Koninkrijk u bereid](#)!’”

**CJH Theys**

Uit: Tempelbode, okt./dec. 1990

Digitaal uitgewerkt door A. Klein

---

<sup>6</sup> Filippenzen 4:21-22, “Groet elke heilige in Christus Jezus. **U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn.**”