

Eindtijdbode

Jezus Christus en Dien gekruisigd

<https://www.eindtijdbode.nl>

Een levend, heilig, **God welbehaaglijk** **offer**



God vraagt van ons “een levend offer”

- **“Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”** (Romeinen 12:1-2) ¹

2

Hebben wij in de eerste plaats onze lichamen aan God ten dienst te stellen voor zijn Goddelijk verlossingsplan in deze wereld, méér nog hebben wij ons vleselijk denken, willen en begeren op de ofertafel van Gods uitnemende genade te leggen, opdat Hij deze alle – onze gehele “oude mens”, door de innerlijk werkende krachten van Woord en Heilige Geest ² – zal kunnen verteren tot as; opdat Hij **in** en **door** ons moge komen tot een waarachtige opstanding, tot de volheerlijke manifestatie van Zijn Goddelijk Wezen in ons leven van elke dag, en door ons heen tot zegen van al degenen moge zijn die Hij – door ons heen – tot zegen wil zijn.

¹ Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene Statenvertaling / **HSV**, tenzij anders vermeld. (noot AK)

² Zie eventueel onze GRATIS studie “[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)”. (noot AK)

Laat ons in de eerste plaats onze zonden, ongerechtigheden en tekortkomingen aan de Here offeren, opdat Hij in deze alle zal kunnen komen en elk zondeprobleem in ons leven zal kunnen verke-
ren tot verlossing, heiligheid en vreugde!

3

Hoeveel gelovigen onder ons leven op dit punt in overtreding! Zij slepen zich jarenlang voort op de geloofsweg, terwijl hun geweten aangaande een bepaalde levenshouding of woord of daad hen blijft aanklagen. Zij vragen zich dikwijls af waarom hun zielenleven zulk een magerheid en dorheid kent. Wel, geliefden, de Here wil u en mij niet zegenen als wij Hem die zere plek in onze ziel niet willen uitleveren, indien wij Hem niet vragen ons in deze te (onder)richten. Er staat geschreven dat de tempel van God – dat is ons lichaam waarin Gods Geest woont – in geen geval wat van doen heeft met de synagoge van satan:

- *“...welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? ...Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God... Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af...”*
(lees geheel [2 Kor. 6:14-17](#))

Wij vervolgen met 1 Timotheüs 3:9 in combinatie met 1 Timotheüs 1 vers 19a:

- *“en het geheimenis (sv: de verborgenheid) van het geloof vasthouden in een zuiver (sv: rein) geweten” ... “Sommigen hebben dit verworpen en*

hebben in het geloof schipbreuk geleden.”

Indien wij dan alzo de Here het offer van ons leven willen brengen en Hij maakt ons indachtig dat onze broeder of zuster iets tegen ons heeft, dan hebben wij dit laatste eerst goed te maken, alvorens Hij ons kan zegenen:

4

- *“Als u dan uw gave (de gave van uw leven) op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.”* (Mattheüs 5:23-24)

Voordat wij tot de Here komen met ons leven, wil Hij dat wij het goed maken met de naaste die wij onrecht hebben aangedaan. Indien wij op dat punt van goede wil zijn, zo zal Hij ons de kracht en de wijsheid geven om te komen tot de daad van verzoening met onze naaste, zoals Hij dat heeft gedaan aan Jakob, toen hij zich moest verzoenen met zijn broer Ezau.

Natuurlijk is hiervan slechts sprake, indien wij onze naaste waarlijk onrecht hebben aangedaan. Men kan soms boos op ons zijn, omdat men DENKT dat wij iets met kwade bedoelingen hebben gedaan. De Schrift veroordeelt zulke kwaad-denkers:

- *“Maar Ik zeg u: Al wie **ten onrechte** boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de (hemelse) rechtbank (sv: die zal strafbaar zijn door het gericht)...”* (Mattheüs 5:22a)

5 Nogmaals, vele gelovigen hebben een geloofswandel met zulke zonde-ketens aan hun handen en voeten. Is het dan een wonder, wanneer zij verstoken blijven van de vrede en blijdschap en van de zaligheid van het Nieuwe Leven ³, die het Schriftuurlijk bewijs vormen van een wandel **in en met** Christus? Hierdoor is de glorie en blijdschap uit veler hart weggeëbd, ook in vele Pinkstergroeperingen ⁴ die eertijds hierin wandelden. Het offer van hun leven aan de Here is hierdoor niet langer levend, maar dood! Maar de Here vraagt van ons een LEVEND offer, een welgemeend offer; een offer dat waarlijk uit ons hart voortkomt en hierdoor uiteraard naar al zijn Woord en Wil is; een offer dat Hem toelaat in al de facetten van ons leven en Hem de vrije hand geeft om al de vormen van ons menselijk leven te corrigeren, te reinigen en te heiligen, en rechtvaardig te maken.

- *“Zie, Ik sta aan de deur (van uw hart) en Ik klop.*

³ Zie eventueel onze GRATIS studie [“LUKAS – Het Boek van de NIEUWE MENS in Christus \(over Jezus, de Hogepriester en hoe wij, als priesters van de allerhoogste God, Hem moeten dienen\)”](#). (noot AK)

⁴ Pinkstergroeperingen = Gemeenten waar de Pinksterboodschap en de Pinksterervaring – dus: de boodschap over en **de ervaring** van de uitstorting van en/of de vervulling met de Heilige Geest – gepredikt en ervaren wordt. De schrijver spreekt hier vooral – als waarschuwing – tot de “eigen parochie”. Maar de inhoud van deze studie zal ongetwijfeld ook voor andere Gemeenten en/of christelijke groeperingen (kunnen) gelden. (noot AK)

*Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen (sv: tot hem inkomen) en de maaltijd met hem gebruiken (sv: en **avondmaal**⁵ met hem houden), en hij met Mij.”* (Openbaring 3:20)

Een volkomen offer uit de Schrift

6 Wij kennen in het Nieuwe Testament een 3-enig, volmaakt offer in de gaven van de “3 wijzen”, die tot de geboren Koning der Joden waren gekomen:

- *“En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind (Jezus) met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.”* (Mattheüs 2:11)

De eerste “wijze” offerde GOUD. Dit goud staat voor de **macht van het geld** in het leven van de mens en voor de zucht naar bezit en kapitaal. Er staat geschreven dat “geldzucht de wortel is van alle kwaad” (zie [1 Tim. 6:10](#)); alle soorten van kwade gedachten en handelingen vinden hun diepe oorzaak in de zucht naar méér geld en bezit. In geld huist de afgodische macht van de Mammon. Wij kunnen God niet dienen en tegelijkertijd de Mammon aanhangen, die altijd onrechtvaardig is. Geeft de Schrift ons niet de goede raad dat wij uit deze onrechtvaardige Mammon ons (hemelse)

⁵ Zie eventueel onze GRATIS studie [“Door de Geest van God geroepen tot deelname aan het Avondmaal van de Bruiloft van Gods Lam”](#). (noot AK)

vrienden moeten maken:

- “En Ik zeg u: Maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten.” (Lukas 16:9)

Dit wil zeggen dat wij ons geld naar al Gods Wil moeten gebruiken; dat wij het ook moeten stellen ten dienste van de vorming van Gods Koninkrijk in de harten van velen.

7

Laat ons liever onze geldzucht in Zijn handen stellen, opdat Hij erin kan komen en ons ervan zal kunnen verlossen. In de plaats daarvan zal Hij ons kennis laten maken met het Goud van de Hemel; namelijk de gemeenschap met Hemzelf. Heeft Hij niet tegen Abraham gezegd: “**Ik ben... uw Loon zéér groot**”? (Genesis 15:1b). Alzo zal Hij het loon, het Goud, zijn voor al Abrahams kinderen.

De tweede “wijze” offerde WIEROOK. Wierook staat voor het **aanbiddingsleven**. Wij moeten niet langer ons “ik” aanbidden, ons “ik” in het centrum stellen van al ons doen en laten, van al ons denken, ons spreken en zwijgen. Laat de Here ons (kunnen) verlossen van al deze egocentriciteit. Zelfs onder vele werkers vinden wij deze “ik”-aanbidding. Zij bazuinen uit hoe wonderlijk zij door de Here mochten worden gebruikt; natuurlijk heet het dan, om de Naam van de Heer te verheerlijken. Het bloed kruipt, waar het niet gaan kan...

Laat ons ook geen aanbidders zijn van een mens. Laat ons geen mens de plaats geven die Christus

toekomst in ons hart, denken en leven. Al onze wierook, al onze aanbidding, zij **voor Christus** en **door Christus** voor de Vader in de hemelen. Laat ons door geen mens en geen menselijke voorschriften op deze aarde gebonden willen worden, maar ons vrijwillig laten binden door geheel het reine en heilige Woord van God. Laat Christus een heilige binding in ons leven vormen; laat ons met

8 Paulus gevangenen van Christus Jezus willen zijn! Wie onder ons kent die zaligheid van de aanbidding van het Lam van God, wanneer hij of zij het hart en denken wijd voor Hem heeft geopend en de Here Zich heeft verwaardigd in te komen in het overgegeven zondaarshart om het te verlossen en te formeren naar geheel **Zijn wil!** Hij is ons dan tot een verkwikkende Dauw, tot een hemelzalige Verrukking!

De derde “wijze” offerde MIRRE. Mirre staat voor de **bereidwilligheid om te sterven in Christus**, om ons oude leven helemaal te willen verliezen aan Jezus Christus. En altijd is sterven een pijnlijke zaak!

Mirre vormde destijds voor de Joden een bestanddeel van de balsem waarmee men dierbaren pleegde te balsemen, als zij gestorven waren.

Willen wij in Christus sterven? Ziet de Heiland dit verlangen op de bodem van ons hart? **Willen wij waarlijk door Hem verlost worden van alles wat niet strookt met Zijn Heiligheid en Reinheid?** Verlangen wij met heel het innerlijke wezen

van de Nieuwe Mens ⁶ in ons naar dit kruisproces? Verlangen wij ernaar dat Hij in ons leven en wezen komt als een Vurige Verlossing? Vuur brandt, geliefden! Verlangen wij naar dit Vuur van Zijn HEILIG Wezen?

Indien ons hart “Ja” zegt op deze Goddelijke uitnodiging, die tot ons komt vanuit de Schriften, en wij de deuren van ons wezen voor Hem wijd hebben geopend, zo zal Hij inkomen en Avondmaal ⁷ met ons houden en wij met Hem!

Avondmaal is gemeenschap met het Lam van God, Dat voor ons stierf op Golgotha. Het is gemeenschap en gelijkvormigheid met Zijn dood. Het is één plant met Hem zijn, in Zijn dood. Het is een zich gewillig onderwerpen aan al Zijn beschikkingen om deze dood waar te maken in ons wezen en leven! Maar Avondmaal is óók gemeenschap met Hem Die, thans opgestaan zijnde, leeft. Het is gemeenschap met Zijn opstandingsleven. Het is ook Bruidsgemeenschap met de Hemelse Bruidegom ⁸ in de Geest; het is ook deel hebben aan het Bruiloftsmaal van het Lam van God.

God vraagt van ons een heilig offer

- *“Want iedereen zal met vuur gezouten worden en ieder offer zal met zout gezouten worden. Het*

⁶ Zie noot 3.

⁷ Zie noot 5.

⁸ Zie eventueel onze GRATIS studie “[Er komt spoedig een Goddelijke Bruiloft hier op aarde](#)”. (noot AK)

*zout is goed, maar als het zout zoutloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? **Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.***” (Markus 9:49-50)

Zout is hier het beeld van de Heilige Geest van God, van Zijn Woord. En zout is bederfwerend en verduurzamend.

10 Ons offer kan slechts HEILIG zijn als die door God “gezouten” wordt, als Hij erin is gekomen in de kracht van de Heilige Geest! Maar er kan slechts sprake zijn van “zouten”, als er eerst sprake is van **een levend offer!** Eerst moet ons offer levend zijn, dan komt God met Zijn “Zoutproces” en maakt ons offer HEILIG; want heiligheid kan slechts de manifestatie zijn van de Heilige Geest in ons denken, begeren en handelen! Door deze manifestatie van Hem in ons leven vormen wij het zout van deze aarde en het licht van deze wereld!

- *“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft (sv: smakeloos wordt), waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.”* (Mattheüs 5:13-14)

Men merkt hier op dat ons zout ontzout kan worden; dit wil zeggen, dat onze vervulling met de Heilige Geest alle kracht van de Geest van God

kan verliezen; dat wij slechts een klinkende cimbaal (= een metalen slagwerkinstrument) kunnen worden, zonder de waarachtige en krachtvolle manifestatie van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest Zelf uit zo'n leven is gevloeden, behoeft ons inziens geen betoog.

11 Laat ons toch oog hebben voor de hoge roeping van elk kind van God: Gemeenschap te mogen hebben met het Hemelse Zout, met het Hemelse Licht; **licht te mogen zijn uit Zijn Licht, zout te mogen zijn van Zijn Zout**, Wandelende Manifestaties te mogen zijn van Zijn uitnemende Kracht en Genade, om een zegen voor een verloren wereld te mogen zijn! En dit te mogen zijn, nadat Hij ons getrokken heeft uit de duisternis van zonde en ongerechtigheid:

- *“Want God, Die gezegd heeft dat het Licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.” (2 Korinthe 4:6)*

Het is de Heiland Die gekomen is in de duisternis van ons hart en denken, en Die deze duisternis in ons heeft overwonnen door Zijn Opstandingswezen. God is een Vuur en heeft het zwarte wezen van ons verteerd en gelijkvormig gemaakt aan Zijn vurig Wezen; en **Vuur geeft Licht!**

Wanneer vuur zich meester heeft gemaakt van kolen, ziet men de zwarte kolen niet meer, maar men ziet vuur! Wanneer lava uit een spuwende vulkaan

stroomt ziet men geen stenen en graniet meer, maar een vurige rivier van gesmolten gesteenten... Alzo wil de Geest van God, wil de Volheid van God, Zich meester maken van al Zijn kinderen. En dit Heerschap, dit Meesterschap, is een zaak die Zijn kinderen Hem vrijwillig hebben gegeven!

12 God vraagt van ons een Gode welbehaaglijk offer

Moest ons offer in de eerste instantie levend zijn, gekenmerkt worden door een waarachtige overgave van onze zonden en de oude mens; in de tweede instantie moest ons offer heilig zijn, geheiligd door de inwonende Kracht van **God, de Heilige Geest**⁹. Wij werden door Hem omgevormd tot een reine en heilige tempel van Hemzelf, tot een woning van God in de Geest. Hij is dan binnengekomen in Zijn tempel¹⁰, in Zijn nieuwe woning en wil die thans WELBEHAAGLIJK voor Zichzelf maken.

Als wij in een huis trekken, richten wij dat huis naar onze eigen smaak in en brengen daarin versieringen aan, zódanig, dat wij er ons in thuis gevoelen.

⁹ Zie eventueel onze GRATIS studie "[De natuurlijke mens en de Heilige Geest](#)". (noot AK)

¹⁰ Zie eventueel onze GRATIS studie "[Geroepen om te worden gemaakt tot Gods doel met de mens – EEN eeuwige, HEILIGE TEMPEL van onze almachtige God en Vader](#)". (noot AK)

Kan de Here, ons gemaakt hebbende tot Zijn woning, dit in ons ook doen? Is ons offer dermate echt, dat ons wezen voortaan slechts rekening houdt met Zijn verlangens? Natuurlijk is dit een kruisproces voor ons, als wij in de Geest een woning van God willen zijn. God moet ons leren wat wij hebben te laten. Ook hebben wij te leren voorzichtig te wandelen, en wel zó, dat wij de inwonende Here welbehaaglijk blijven, Hem niet langer bedroeven. Dit wordt een leven in teder samenspel met onze God, alles overeenkomstig Zijn heilig Woord!

Heel de Bijbel vertelt ons dat God zulk een inwoning zoekt in de mens Die Hij heeft geschapen. Langzaam maar zeker heeft Hij de mensheid rijp gemaakt voor zulk een inwoning, haar verlost hebbende van haar geestelijke dood, die door Adam over haar was gevallen; een verlossing die Hij door Zijn dood en opstanding voor haar heeft bewerkstelligd.

Het is Gods bedoeling dat Hij Zijn woning in de Geest zodanig welbehaaglijk voor Zichzelf maakt, dat **geheel de VOLHEID van Hemzelf** in haar wonen kan. Beseffen wij wel goed, geliefden, wat dit ons te zeggen heeft?

- *“Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de VOLHEID van*

God.” (Efeze 3:18-19)

14 Vanzelfsprekend heeft zo'n kind van God – gemaakt tot zulk een God welbehaaglijke woning, dat Hij er met al Zijn volheid in wonen wil – afgedaan met ALLE “vlees”, met alles wat te maken heeft met de eigen-ik-wil, met het eigen-ik-begeeren. Zo'n kind van God zoekt slechts wat welbehaaglijk is voor zijn of haar God en Heiland, al moet hij of zij ook gaan door het diepe dal van lijden en dood...

Het zijn zulke kinderen van God die straks de Bruidsgemeente ¹¹ zullen vormen. Het zijn zulke kinderen van God, te midden van wie Hij altijd wonen wil in alle eeuwigheid. Van deze eeuwige, Nieuwe Schepping, die er zal zijn na het 1000-jarig Vrederijk van Christus ¹², staat dan ook geschreven:

- *“Zie, de tent (sv: tabernakel) van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.”* (Openbaring 21:3b) ¹³

Hij heeft dan Zijn woning en Zijn troon te midden

¹¹ Zie noot 8.

¹² Zie eventueel onze GRATIS studie [“Wat de Schrift leert over het 1000-jarige Rijk van de Here Jezus Christus”](#). (noot AK)

¹³ Voor meer UITLEG over dit hoofdstuk, zie onze GRATIS studie met ‘vers voor vers’ UITLEG, van [“Openbaring, hoofdstuk 21”](#) van **E. van den Worm** en/of [“Openbaring, hoofdstuk 21”](#) van **CJH Theys**. (noot AK)

van de mensen op die NIEUWE aarde. Die zal dan uiteraard het centrum worden van het gehele NIEUWE heela!

God zij voor eeuwig al de glorie! Amen.

E. van den Worm

Boodschappen voor vandaag en morgen – bundel 9

Digitaal uitgewerkt door A. Klein